

**SPECIAL
Oorlog**



77 jaar na dato...

Eindelijk vrij...



Bijna waren ze gescheiden, ze woonden inmiddels apart. Ze konden elkaar niet meer vinden, raakten verstrikt in herhalende ruzies. Het lukte hen beiden bovendien niet om te manifesteren. Zij begon telkens aan iets, maar zette niet door en bleef zo maar dromen. En alles wat hij tot nu toe in zijn leven gedaan had, mislukte op de een of andere manier. Een consult in de praktijk van karmisch en familie-systemisch trauma healer Leonie Linssen leek een laatste poging om hun relatie te redden. Leonie: “Als snel werd mij duidelijk dat hun problemen oude wortels hadden.”

TEKST: LEONIE LINNSEN



In mijn werk als relatiecoach werk ik samen met mijn soulteam uit de onzichtbare wereld. Dat team bestaat uit engelen, gidsen, goden en godinnen en overledenen. Ze spreken tot mij via één stem. Van hen ontvang ik de helingsmethode ‘Integrated Soul Alignment’, waarbij ik mensen in één van de ogen kijk en volledig opensta om te ontvangen wat er gezien, gehoord en/of doorvoeld wil worden. Vastzittende energie in de vorm van onbewuste overtuigingen, mag ik bewustmaken en loskoppelen. Toen het desbetreffende koppel bij mij in de praktijk kwam, was er een onmiddellijke herkenning tussen onze zielen. Ik zag dat er ondanks de communicatieproblemen een bijzondere verbinding was tussen deze mensen en heel veel liefde. Al snel werd me echter ook duidelijk dat hun problemen in verband stonden met oud zeer. Ik zag een smalle, donkere tunnel toen hij sprak over zijn mislukte plannen. ‘You have to open the tunnel’, zeiden mijn gidsen. Ik voelde dat hij kon scoren als de beste, maar de basketbal viel niet door het net omdat het dicht zat. In haar energie ervoer ik dat ze zichzelf onzichtbaar maakte op het moment dat het er écht op aankwam. We maakten een afspraak voor een gezamenlijke ‘Trauma Bevrijding Intensive’, waarbij beiden aanwezig zouden zijn bij elkaars innerlijk proceswerk. Het werd een bijzondere dag die me nog lang zal heugen...

Tijdreizen naar de toekomst

Tijdreizen is altijd een bijzondere ervaring. De ogen dienen als spiegels voor de ziel en het hart als geleider. Wie het hart wagenwijd openzet en alle gedachten en oordelen loslaat, kan zich vanuit volledig bewustzijn direct verbinden met de ander en zo met hem of haar meevoe-

len. Mijn lichaam fungeert tijdens een ‘Trauma Bevrijding Intensive’ als afvoerkanaal om vastzittende energieën te bevrijden. Hierbij laat ik me leiden door mijn soulteam. De filmbeelden die ik mag aanschouwen, zijn net zo duidelijk als een echte filmscène, waarbij ik waarneem wat de hoofdpersoon heeft ervaren. Op die dag reisde ik in de ochtend met haar naar de toekomst. Ik zag hoe de chaos in de wereld groter werd, mensen het met elkaar aan de stok kregen. Hoe meer geweld ik zag in de buitenwereld, hoe groter haar innerlijke kracht werd. Het goddelijke vrouwelijke in haar was duidelijk aanwezig en werd nu sterk gevoeld. Haar ervaringen op het gebied van gevoelens en emoties tijdens de sessie kwamen overeen met de beelden die ik zag. Voor het eerst in haar leven voelde ze deze onmiskenbare kracht heel helder. Ik zag duidelijk hoe ze deze innerlijke power zou gaan inzetten, als haar bijdrage tot vrede in de wereld.

Tijdreizen naar het verleden

Met hem reisde ik terug naar zijn leven in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het eerste wat ik waarnam toen ik in zijn ogen keek, was prikkeldraad en de donkere grond die hij met zijn handen had weggegraven...

Zestien jaar is hij. Pijlsnel kruipt hij onder de afrastering door en vlucht het bos in. Hij is zich ervan bewust dat soldaten achter hem aan zullen komen, maar tijd om achterom te kijken neemt hij niet. Zigzaggend als een opgejaagd dier baant hij zich een weg door het bos. Zijn angst voor achtervolgende soldaten wordt steeds groter, als zijn blik op een kuil in de grond valt. Het is een gat van bijna een meter diep en niet groter dan een meter in doorsnee. Er ligt een grote tak van een eikenboom in. Hij aarzelt geen moment en springt erin, de tak over zijn hoofd trekkend. Het is schemerig buiten, zo tegen het einde van de nacht. Hij probeert zijn ademhaling onder controle te krijgen. De tijd verstrijkt. Wat zich in tien minuten afspeelt, lijkt voor hem wel vierentwintig uur te zijn. Uiteindelijk hoort hij het geritsel van de takken heel dichtbij. Hij durft niet goed te kijken, maar als hij al zijn moed bij elkaar geraapt heeft, ziet hij een lange, donkere en dunne pijp op een halve meter afstand. Is het de loop van een geweer? Is hij betrapt en is alle moeite voor niets geweest? Zijn hart bonst in zijn keel en lijkt wel te ontploffen. Maar als hij zijn ogen verder opent, kijken twee zachte, bruine ogen hem aan. Drie seconden lang kruisen hun blikken elkaar. De lange pijp blijkt de poot van een hert te zijn dat daarna wegrent, de verte in. Met een zucht van verlichting gooit hij de tak van zich af.

Urenlang loopt hij door bos en over hei. Uiteindelijk ziet hij een afgelegen schuur waar schapen rondlopen. Hier kan hij schuilen. Hij nestelt zich tegen een van de schapen aan en valt in slaap. In de ochtend vindt de plaatselijke boer hem en doet hij zijn verhaal van zijn vlucht uit het kamp. De boer geeft hem onderdak in ruil voor zijn hulp. Twee jaar lang helpt hij de boer met de schapen en met het maken van kaas. Al die tijd slaapt hij bij de schapen in de

schuur. De oorlog intensiveert en in de winter van 1943 laat de boer hem weten dat het te gevaarlijk wordt voor hem om de jongen een schuilplaats te bieden. De boer vertelt hem naar het station van Zeist te lopen. Daar zal hij opgehaald worden door iemand die hem in contact zal brengen met het verzet. 'Hoe kan ik hem herkennen?', vraagt de inmiddels 18-jarige. 'Jij hoeft niemand te herkennen, zij herkent jou', antwoordt de boer.

Op dat moment realiseer ik me dat ik het ben geweest die hem in mijn vorig leven als jonge verzetsstrijder Maria van het station heb gehaald en in contact heb gebracht met de plaatselijke verzetsleider. Maria gebruikte haar lichaam als instrument om informatie te ontfutselen van mannen en om te toetsen of ze betrouwbaar waren. Haar leven was geëindigd in Auschwitz. Al eerder had ik in mijn praktijk mannelijke cliënten gehad die mijn ziel kenden vanuit de oorlogsperiode. Het station in Zeist was in die zin een vertrouwde locatie voor me. Er waren concentratiekampen geweest in de bossen in de omgeving. Ik was er onlangs geweest en mijn lichaam herkende de zware oorlogsenergie.

Buiten de boer, heeft deze jongen twee jaar lang niemand gezien. Die nacht wordt hij door Maria getest en ingewijd in de liefde. Op dat moment in de sessie spoelt de film van zijn vorig leven door: hij heeft er twee jaar van verzetswerk op zitten en het einde van de oorlog is nabij. Er kan niet veel meer gebeuren. In gedachten fantaseert hij wat hij zal gaan doen als de oorlog voorbij is. Muziek maken, feestvieren en dansen niet te vergeten! Daarna ziet hij wel verder. Maar voor het zover komt, is er vanuit het niets een kogel die een eind aan zijn leven maakt. Hij wordt geraakt in zijn rug, tussen zijn schouderbladen. Is het een kogel van een vriend of een vijand? Tijd om het uit te zoeken, is er niet. Hij schiet meteen een zwarte tunnel in, weg van het leven op aarde. De geluiden van de omgeving verstommen en zijn hoofd raakt in een vacuüm, waar hij nooit uit is gekomen, tot op de dag van vandaag. De energie van ontsteltenis en wantrouwen in het leven verliet mijn lichaam en daarmee werd de tunnel geopend. Het werd tijd voor hem om de oorlog achter zich te laten en een ander leven te beginnen.

We waren alle drie beduusd van het verhaal over zijn vorig leven. Hij vertelde me dat hij wist dat hij in de Tweede Wereldoorlog in het verzet had gezeten en nu werd het bevestigd. Onbewust speelden herinneringen uit zijn vorig leven door in het leven van nu. Hij wantrouwde de coronamaatregelen van de overheid al vanaf het begin van de crisis. Hij wist gewoon dat het niet klopte wat er verteld werd. Hij was zelfs een schuilplaats aan het bouwen die onzichtbaar was voor de buitenwereld, voor als het uit de hand zou lopen.

Op weg naar een nieuwe toekomst

Wie de oorlog heeft meegemaakt in een vorig leven, herkent de energie van thema's die verbonden zijn aan de oorlog bij mensen en in situaties. Het innerlijk weten is iets dat je niet met je verstand kunt uitleggen. Je weet

vooraf een bepaalde uitkomst, zonder te weten waar dit vandaan komt. Het voelt heel helder en zuiver. Je snelle manier van anticiperen kan zijn vruchten afwerpen als je goed op je omgeving bent afgestemd en als je naar deze vorm van intuïtie durft te luisteren. Vaak gaat het mis, omdat mensen in je omgeving proberen je van jouw weten af te praten. De voor hun geldende redenen klinken logisch, maar zijn het voor jou niet. Het vraagt moed om in contact te blijven met je innerlijk weten, het centrum van je borstkast waar hemel en aarde, geven en ontvangen, toekomst en verleden elkaar kruisen en samenkomen in het nu. In het nu reageren we op alles wat er plaatsvindt. Dat kan de coronacrisis of de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn, maar ook wat er gebeurt in je omgeving of in je relatie. Alles is verbonden en tijdlijnen kunnen elkaar kruisen of in het nu bij elkaar komen. Mijn cliënt had aan het begin van zijn jonge jaren in zijn vorig leven zo zijn best gedaan, maar het geheel onverwacht niet overleefd door toedoen van een onbekende ander. In dit leven deed hij alles nog eens dunnetjes over. Onbewust zocht hij steeds situaties en mensen op die hem van alles beloofden, terwijl zijn inspanningen, meestal buiten zijn schuld om, niet beloond werden. Een week na de sessie ontving ik van hen beiden een bericht.

Hij: We hebben de dag van de 'Trauma Bevrijding Intensive' als zeer bijzonder ervaren. Het was heftig, maar heel heilzaam. De dag na onze sessie deelde ik een clip op

TIPS

Heb jij een groot innerlijk weten? Met deze tips pluk je daar optimaal de vruchten van.

Blijf trouw aan dat wat jij diep vanbinnen weet, ook al probeert je omgeving je van het tegenovergestelde te overtuigen. Jij weet het niet voor niets, het zijn de ervaringen van jouw ziel van eerdere levens die je meegenomen hebt in dit leven.

Besef dat ieder mens zijn of haar eigen weg heeft af te leggen en dus ook zelf voor eigen levenservaringen kiest, of het nu vanuit ego is of vanuit de ziel. Gun ieder mens zijn of haar eigen ervaring en reis naar dat wat jij al weet. Richt je op wat jij te doen hebt in deze wereld en op jouw bijdrage.

Durf als het nodig is een betweter te zijn. Als je jouw waarheid spreekt vanuit je rust, heel dichtbij jezelf, heb je meer overredingskracht dan wanneer je dit doet vanuit gezochte argumenten. Laat je hart spreken.

Weet dat je deze vorm van intuïtie niet voor niets hebt gekregen. Jouw ervaringen heb je gehad met een reden en je dient de mensheid met deze gave.

Sta open voor nieuwe informatie en durf het ook een keer niet te weten. Je kunt pas meester zijn als je ook leerling kunt zijn. Dan is de cirkel weer rond. Durf je dus over te geven aan het niet-weten en vertrouw erop dat het universum jou de weg wijst.



'Ik was er onlangs geweest en mijn lichaam herkende de zware oorlogsenergie'

Youtube en het knalde meteen goed. Een magazine poste de clip op hun Instagram en dat trok inmiddels meer dan 12.000 kijkers. Meteen werd mijn focus om hiermee door te gaan duidelijk. Mijn vrouw gaat me hierbij helpen door het management en het zakelijke gedeelte voor haar rekening nemen. Ze voelt zich nu gesterkt en zit in haar power, voornamelijk en mede door de sessie met jou. Veel dank hiervoor!

Zij: Ik heb de sessie als zeer bijzonder en openbarend ervaren. Dank je wel voor deze bijzondere reis. Ik heb alles eerst even moeten laten bezinken en de verschillen merk ik nu al. Ik voel me gesterkt in heel mijn wezen. Wil me niet meer constant klein maken. Ik merk dat ik emoties van anderen beter kan loslaten. Het is bijzonder om te voelen dat ik bij mezelf hoor in verbondenheid met anderen en me niet meer afvraag: waar hoor ik bij? Deze reis van mij ging naar binnen, waardoor ik nu weer naar buiten kan gaan. Zo voelt het voor mij. De reis van mijn man heeft ervoor gezorgd dat hij zijn focus terug kreeg en daar ga ik hem bij helpen. Dat is een nieuwe uitdaging voor mij. Eentje waar ik niet zomaar het mes in laat steken, zoals ik dat in het verleden altijd deed. Ik ga ervoor! Diep vanbinnen weet ik dat wij bij elkaar horen en elkaar naar grote hoogten kunnen brengen. Ik op de achtergrond en hij op de voorgrond, zonder daarmee mezelf tekort te doen. Ik ben je diepe dankbaarheid verschuldigd voor dit mooie geschenk aan mij en ons. Dank je wel, Leonie, voor deze grote openbaring in mijn leven.

Inmiddels zijn we een jaar verder. Het stel heeft me laten weten dat het goed met hen gaat en dat ze dit voorjaar opnieuw gaan samenwonen. •



Figuur 6. Verspreiding van gevangenislocaties uit de Tweede Wereldoorlog op buitenplaatsen in Nederland

Het kamp

Naast het speciaal voor Joden bestemde kamp Westerbork heeft Nederland in de Tweede Wereldoorlog vier officiële detentieorden gehad, die als 'concentratiekamp' aangemerkt kunnen worden: kamp Schoorl, Amersfoort, Ommen en Vught. Zij vielen onder het beheer van de SS. Kamp Amersfoort, Vught en Schoorl functioneerden als doorgangskampen. Naast de officiële kampementen in Nederland waren er ook veel 'buitenplaatsen'. In totaal zijn er 27 gevangenenkampen op buitenplaatsen in Nederland bekend. Deze kampen zijn aangeduid op bijgaande topografische kaart (Uit: www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mascripties/2020-mascr-haandrikman-verzwegen-en-vergeten.pdf) en waren gesitueerd in de nabijheid van (spoor)wegen en boerderijen. Veel toenmalige kampen zijn tegenwoordig niet meer te traceren, omdat sporen ervan zijn gewist. Het exacte aantal kampen is tot op heden niet vastgesteld.



Leonie Linssen is relatiecoach bij complexe relaties en karmisch en systemisch trauma healer. Ze is auteur van diverse boeken op het gebied van meervoudige liefdesrelaties en spiritualiteit. Op 25 september 2022 verschijnt haar biografie *De Karmadrager - mijn bevrijding van seksueel geweld door de eeuwen heen* bij uitgeverij Paris Books. Info: WWW.VERANDERJEWERELD.NL en WWW.LIEFDEDELEN.NL.